

Jeg indleder min beretning med et billede af shetlænderbanden taget i sommerferieugen.

Mødeaktiviteter.

Vi har afholdt 4 møder i breddeudvalget for at planlægge afvikling af de forskellige aktiviteter. Derudover har jeg deltaget i 2 bestyrelsesmøder, et møde med de andre køreselskaber i det nord- og midtjyske samt et orienterende møde vedr. fremtiden for Holtegaard.

Det er altså ikke antallet af møder, der skal afholde medlemmerne fra at gå ind i udvalgsarbejdet. Men det betyder ikke, at udvalget kan slappe af i sofaen – der er rigeligt at se til, når de forskellige arrangementer skal gennemføres.

Som ny i udvalgsarbejdet synes jeg, det har været svært at hitte ud af opgavefordelingen mellem udvalgene og bestyrelsen. Det kræver lige lidt tilvænning at finde rundt i kommandovejene – men heldigvis er der stor velvilje og megen hjælpsomhed at hente fra de "gamle" i systemet.

Gode traditioner.

Line har taget sig kærligt af juleturen. Så jeg vil fortælle lidt om de to andre ture. Løvspringsturen foregik som sædvanligt ude ved Sten og Agnes. Lille Vildmose området er et fantastisk område – vi bliver aldrig trætte af at se det fra en hestevogn, hvilket fremmødet også viser. Vi siger tusind tak til Sten og Agnes fordi de igen ville lægge hus til alle os med hang til heste. Vi ser ingen grund til at ændre på gode traditioner, så vi håber på, I vil lægge hus til igen næste forår ☺

I år er faktisk første gang, jeg selv har deltaget i løvfaldsturen, men det bliver forhåbentligt ikke sidste gang. Turen blev flyttet fra Tversted til Bjergby, hvor Morten Kallehauge lagde hus til glade kuske, grooms og gæster. Vi kørte en fantastisk tur i det smukt kuperede område. Vi siger også tusind tak til Morten og Connie for jeres gæstfrihed. Jeg forudser allerede, at I kunne blive udset til en ny løvfaldstur næste efterår ☺

I breddeudvalget må vi konkludere at de 3 ture omkring jul, forår og efterår har bred opbakning blandt medlemmerne og vi vil gøre vores til at traditionerne videreføres i den næste periode.

Sommerferieuge.

Sommerferieugen blev afviklet i dejligt augustvejr – kørsel i hestevogn er nu altså en større fornøjelse i sol og tørt vejr med moderate temperaturer. Vi kørte en dag ud i engene og en dag op gennem skoven. Vi valgte at køre samme tur med store og små heste – alle syntes det var sjovere at følges ad, men det giver lidt udfordringer for de små ihærdige shetlændere selv med Alma i front går det nok lidt for stærkt for de korte ben. Poul Erik og Brit havde inviteret os op til deres nye stald til frokost så den ene dag kørte vi hele turen til Hammer Bakker og fik personlig guidning gennem bakkerne fra af Poul Erik. Der var sørget for både mad til os og hø+vand til hestene med bindebomme i skyggen – så fornemt. Vi

siger tusind tak for en dejlig dag i jeres fine nye stald med super lækker mad og masser af snak!

Den sidste dag var vi på banerne og kørte Fløjt og Kør. Ret underholdende må jeg sige. Afslutningen holdt vi ude ved Mette med grill og medbragt mad. En god afslutning på en dejlig uge. Tusind tak til Mette og Svendsen for at lægge hus til selskabet.

Antal deltagere lå på 6-7 equipager alle dage på nær Hammer Bakker turen – her var vi kun 3 equipager. Vi var fra 11 til 17 deltagere. Den første dag havde vi besøg af et spand fra HRK – dejligt med gæster udefra 😊 Og så havde vi også besøg af en ny med hestevogn og en ny interesseret, Tine fra Hjallerup, som vi håber, vi har fået gjort så interesseret, at vi fremover vil se hende her med hest og vogn.

Vi måtte ændre på konceptet for ferieugen da der kun var 1, der ville overnatte nemlig Ole Kokholm. Derfor blev det til dagsture med madpakker, så vi kunne hygge lidt efter turene. Det giver klart rigtig meget socialt, hvis alle overnatter, men sådan blev det så ikke denne gang. Vi havde en sjov uge, hvor vi fik kørt med vore dejlige heste og kunne hygge os med andre hestefolk. Vi vil næste år arbejde for en tur sammen med en af de andre køreselskaber heroppe, så vi kommer ud og ser andre områder. Det håber vi selvfølgelig vil interessere jer så meget, så I absolut må afsted på tur 😊

Åbent hus og Trec.

Vi afsluttede efteråret med Åbent Hus og TREC.

Sten fik Oldenburg Kvadrillen ud for at give opvisning – vi er glade for, at I kom og viste os, at man kan kombinere kuske og ryttere i et flot program. Tusind tak til kvadrillen for at bruge en dag på os.

Når man ser andre gøre noget sjovt, smitter det af. Jeg tænkte straks, at det måtte vi faktisk også kunne gøre med haflingere 😊 Eller måske have det som fællesaktivitet for køreforeningen og rideklubben?

Der var tilmeldt 5 kuske til TREC og så deltog 3 vogne fra Oldenburgkvadrillen + 1 rytter herfra. Alle så ud til at more sig, dog må vi sige, at forhindringerne nok ikke lige kan bruges til ryttere. Men der er bestemt også her mulighed for en aktivitet, der kan laves sammen med rideklubben.

Rideklubben ønskede ikke at lave åbent hus, derfor blev vi enige om i udvalget, at 1 gang om året måtte være nok. Jeg mener måske nok, at det er tvivlsomt, om der kommer folk udefra, der så senere får lyst til at deltage i foreningen. Faktisk tror jeg, der er ligeså gode chancer for, at de kommer for at se på ved de stævner/aktiviteter, vi alligevel afholder. Så min anbefaling vil være, at vi fremover gør en større indsats for at reklamere for vore normale aktiviteter i stedet for at afholde et åbent hus.

Hyggetræning.

Og så til vort smertensbarn. Vi har godt nok ikke haft heldet med os til de arrangementer, hvor vi bare skulle køre ud i det blå. Alle er blevet aflyst af den ene eller anden grund. Så her er plads til forbedringer!!

Vi deltog med 2 vogne til efterårets pløjedag oppe ved Bjarne, og fik lov til at køre et par ture med gæster. Bjarne aflægger nok beretning om pløjedagen – men jeg vil alligevel sige tak til Bjarne og hans familie for en dejlig dag. Hils og sig at karbonader med grønrærter ikke er så ringe endda☺

Jeg har hørt, at der er flere, der gerne vil invitere på køreture i deres område. I den kommende sæson vil vi virkelig anstrenge os for at få turene planlagt, så de ikke falder sammen med andre vigtige aktiviteter. Hvis I gerne vil være med til at arrangere en dag med hyggetræning, så giv mig et praj, så vi kan få det planlagt og sat i kalenderen i god tid.

Tak.

Til sidst vil jeg sige tak til udvalget for indsatsen i det forgangne år. Desværre måtte Sandra melde fra sidste efterår og nu har Heidi bestemt, at hun vil fokusere på køreudvalget. Vi vil komme til at savne dig, Heidi, men bare rolig vi vil finde dig og trække på dig til vore arrangementer☺ Og så vil jeg i øvrigt sige tak til alle i foreningen, der har bakket op omkring vore aktiviteter ved at deltage.